



*het is onmogelijk om iemand te vergeten die  
zoveel gaf om te herinneren*

Hij was sterk, eenvoudig en oprecht, een vader, grootvader  
famielid, in dankbaarheid nemen we van hem afscheid

# Luc Van Roie

geboren te Deurne op 26 februari 1961, in het UZA  
te Edegem zachtjes ingeslapen op 11 november 2024.

De afscheidsplechtigheid, waarop u vriendelijk wordt  
uitgenodigd, heeft plaats in de Sint-Jacobuskerk te Borsbeek  
op **zaterdag 16 november 2024 om 11.00 uur**.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten in  
voornoemde kerk vanaf 10.40 uur, Jozef Reusenslei 4.

Aansluitend leggen we hem te ruste  
op de begraafplaats te Borsbeek.

Dit melden u bedroefd:

Nick en Yasmin Selleslaghs - Van Roie

Eleanor, Théodore, Marylore

Yannick en Eline Van Roie - Noël

Yordi en Helena Van Roie - Van Ingelghem

*zijn kinderen en kleinkinderen*

Willy (†) en Yvonne Van Roie - Somers

*zijn ouders*

Johan en Lieve Verschueren - Van Roie

kinderen en kleinkinderen

Marc en Conny Van Roie - Thys

kinderen en kleinkind

Johan en Hilde Van Roie - Van Looveren

kinderen en kleinkinderen

*zijn broers, zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten*

*Een warm woord van dank aan allen die papa hebben  
bijgestaan met hun warme en oprechte zorgen.*

woorden van troost:

fam van Roie, p/a uitvaartzorg A'dieu

Schanslaan 152A - 2150 Borsbeek.

online: [uitvaartverzorgingadiou.be](http://uitvaartverzorgingadiou.be)